

# 1 De Fee van de Lienne en de Gouden Geit (Lierneux)

GPS : 50.307056 - 5.78968

De Lienne is een schilderachtige rivier die langs een landweg tussen Lierneux en Targnon stroomt. Deze betoverende plaatsen zijn zeer mysterieus...



Lang geleden leefde er een jonge edelman in de vallei van de Lienne. De goede man, erg gevoelig en attent, spaarde vaak de dieren die hij met zijn pijlen achtervolgde. Zo ook op een mooie lentedag: hij stond op het punt te schieten, maar, ontroerd door de blik van een hert, hield hij zijn lijn in. Uitgeput viel hij in slaap aan de voet van een eik. Hij werd uit zijn dromen gehaald door een mooie jonge vrouw die dezelfde blik had als het hert welke hij even daarvoor had gespaard... « Dame, wie je ook bent, ik wil met je trouwen! ». De jonge vrouw heette Lienne, net als de rivier, waarvan zij de fee was. « Je moet weten, zachte ridder, dat mijn leven kort is en na vijf lentes word ik een geest... ».

De vijf jaren die volgden, waren geweldig. De Heer was niet erg rijk, maar de fee gaf hem een geit met Gulden Vlies. Het was genoeg om het beest te scheren, en zijn vacht groeide direct weer aan. Helaas, de tijd vloog en Lienne moest de Heer verlaten. Hij zocht haar nog lang in de soms mistige vallei... Zij is hier nog steeds en degene die goed zoeken kan, kan haar zien.



Lierneux - 27km - Quarreux

# 2 De Molen van de Duivel (Aywaille)

GPS : 50.4444 - 5.7382

In de vallei van de Amblève, tussen La Gleize en Remouchamps, ligt de rivier vol met grote rotsblokken. Waar komen deze vandaan?



Hubert Chefneux, molenaar in Fonds de Quarreux, kreeg van de duivel, in ruil voor zijn ziel een prachtige windmolen. De molenaarsvrouw wilde echter de ziel van haar man redden, dus hield zij de boel in de gaten. Ze verstopte zich in de molen met in haar hand een medaillon van Onze-Lieve-Vrouw van Dieupart. De wieken van de molen vertikten het om te draaien, en blind van woede, liet Satan de molen afbreken en liet de stenen in de rivier vallen. En zo zijn de enorme rotsblokken in de Amblève terecht gekomen...



# De wandeling van de Ninglinspo

Deze zijrivier van de Amblève, welke tussen Vert-Buisson en Nonceveux stroomt heet de Ninglinspo (zijn lengte is 3,5 km). Hij stroomt om enorme quartziteblokken heen en vormt hier en daar waterputten met watervalletjes. Deze vijvers hebben soms romantische, soms mysterieuze namen gekregen. Deze bosbeek is de enige bergrivier van België en de mooiste van de streek. Een HORECA gelegenheid bevindt zich naast de parkeerplaats.

# 3 De laatste dwerg der dwergen (Sottai) in de grotten van Remouchamps (Aywaille)

GPS : 50.48023 - 5.71270

De grotten van Remouchamps kennen de langste ondergrondse boottocht van Europa. Nog niet zo lang geleden woonden er in de grot vreemde figuren...



Noord-Europa kent vele legenden met betrekking tot dwergen. In onze Ardennen wordt er over « Sottais »

gesproken. Deze goedaardige wezens waren altijd bereid om de mensen te helpen in ruil voor wat eten. Maar opgepast, als men probeerde de dwergen te verraden dan werden ze duivels. Meer dan 250 jaar geleden verdween de laatste dwerg van de « Sottaifamilie » uit de grotten van Remouchamps door zijn leven aan de duivel te geven in ruil voor een kind...

De grotten worden in twee delen bezocht: het eerste gedeelte te voet, dan meer dan 600m in de boot over de ondergrondse rivier de Rubicon. Rondleidingen altijd onder toezicht van professionele gidsen.



Rue de Louveigné 3 - 4920 Remouchamps  
Tel. +32 (0)4 360 90 70  
www.mondesauvage.be



# De Waanzinnige van « Haute Folie » (Cornemont)

Sébastien Tasquet kwam na een lang verblijf in Spanje weer terug bij zijn boerenfamilie. Hij hoopte dat zijn broer Vincent er ook was. Maar helaas, Sébastien vond alleen zijn schoonzuster Colette, haar nicht Lambertine en de boer Théodore Fraipont. Sébastien hoorde van de dood van zijn broer.

Tijdens de nacht kwam de geest van Vincent te voorschijn en vertelde hem dat Colette en haar minnaar Théodore, Vincent vergiftigd hadden met behulp van de oude heks van Mauviette van Deigné. Hij vraagt aan zijn broer of hij wraak mag nemen voor diens dood. Sébastien verzamelde voldoende bewijzen, en klaagde de twee schuldigen aan. Théodore, onvindbaar, heeft nooit voor zijn daad geboet.

Sébastien, trouwt met Lambertine en ze wonen op de boerderij. Een poos later vindt men Sébastien met opengesneden buik. Niet veel later horen de dorpsbewoners van het huwelijk tussen Lambertine met Théodore Fraipont...

# Remouchamps - 14km - Harzé

# 4 De Witte Dame van het Kasteel van Harzé (Aywaille)

GPS : 50.4405513 - 5.6671018

Het Kasteel van Harzé is een betoverde plek...



De kasteelheer van Harzé was een erg geliefde, dappere, jonge man, van goede familie. Hij werd verliefd op de mooie dochter van een naburige landheer. Gedurende lange maanden zagen de tortelduifjes elkaar regelmatig en de jonge dame werd zwanger. Ze smeekte haar minnaar om met haar te trouwen om schande te voorkomen. De jonge man beloofde het, maar verliet haar zonder ooit weer terug te keren. Ziek van verdriet, overleed ze voordat het kindje ter wereld kwam. Sindsdien, zwerft ze rond het Kasteel van Harzé en snikt ze om haar minnaar

te herinneren aan de pijn die hij haar heeft aangedaan....

Vergaderzalen, hotel, restaurant... In de oude stal bevindt zich het maalderij- en bakkerijmuseum.



Rue de Bastogne 1 - 4920 Harzé  
Tel. +32 (0)4 246 63 63 - www.chateau-harze.be

# Harzé - 12km - Vieux Ville (Ferrières)

# 5 De Gouden Geit in de Burcht van Logne (Ferrières)

GPS : 50.3963549 - 5.5521324

Het kasteel dateert uit de 12e eeuw en is meerdere malen getuige geweest van zware gevechten en vele liefdesaffaires...



Er was eens een beeldschone jonge vrouw, Marthe genaamd. Op een dag ontmoette zij de knecht van de Graaf van Logne waar ze erg verliefd op werd. Maar de Graaf van Logne, die

verliefd op Marthe werd, deed alles om haar bij zijn knecht vandaan te houden. Hij overlaadde haar met goud, maar Marthe bleef onverschillig voor zijn gedrag. De knecht van de Graaf pleegde zelfmoord van liefdesverdriet. Uiteindelijk werd Marthe echter steeds gulziger en verzamelde al het goud wat de Graaf haar gaf, maar toen kreeg hij genoeg van haar hebberigheid en gooide haar in de kerkers van Logne, waar ze stierf onder al haar goud.

Sinds mensenheugenis verschijnt er ieder jaar op kerstavond



# Ourthe-Vesdre-Amblève



**Ourthe-Vesdre-Ambève**  
Naturellement proches - Natuurlijk dichtbij - Natürlich nah

## Rond de legenden in Ourthe-Vesdre-Ambève



In het Land van Ourthe en Ambève zijn er vele plekjes die inspiratie waren voor fantastische verhalen. De wilde en mysterieuze streek was getuige van vele tragische feiten... Ontdek de plaatsen van de legenden en laat de schilderachtige valleien tot U doordringen.



Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme de Wallonie et de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège

Als ze dichterbij de koopman uit Méry komt, springt de zogenaamde hond met een mes in zijn hand op de koopman af, welke in de rivier wordt gegooid en een stuk donker gekleurde stof met zich mee sleept. Wanneer zijn lijk wordt gevonden, constateert men dat de stof een stuk is van de mantel van de verloofde van Thérèse, welke hiervoor opgehangen wordt. Het arme meisje verliest haar verstand en wordt in Luik in een tehuis geplaatst voor gekke vrouwen. Na 10 jaar gesticht, ontsnapt ze en vindt ze de dood aan de voet van de Sint Annakapel.

**Hody - 11,9km - Esneux**

### 10 De Duivelsbrug (Chaufontaine)

**De duivelsbrug werd gebouwd van leesteen en droge steen. In principe werd de brug gebouwd voor wandelaars en de aanleg van het spoor in 1830, maar een legende vertelt een heel ander verhaal.**



Vroeger hadden de boeren van het dorp Ninane en omgeving maar één weg om Chaufontaine te bereiken. Halverwege

was een bouwvallige brug welke overgestoken moest worden. Op een ochtend was deze echter ingestort. Het bouwen van een nieuwe brug, vergde zeker meerdere weken. De boeren klaagden de hele dag en besloten terug huiswaarts te keren. Op dat moment precies, kwam de Duivel te voorschijn. Hij stelde ze het volgende voor : « ik kan morgen een nieuwe brug voor jullie hebben gebouwd. De eerste die de brug oversteekt zal zijn ziel aan mij geven». Na lang aarzelen, accepteerden de boeren het aanbod. De volgende dag ontdekten ze de nieuwe brug en Satan wachtte op zijn slachtoffer. Na overleg, zetten de boeren een zak aan het begin van de brug waaruit een prachtige bok ontsnapte welke in de armen van Satan rende. Satan die ontdekte dat hij beetgenomen was keerde woedend terug naar zijn brandende koninkrijk...  
**De plek kan men vinden op de route «Bois-des-Dames» (Bordje 3 - 6km ), Vertrek bij het Maison du Tourisme van Chaufontaine.**

**Source O Rama**  
Avenue des Thermes 78bis, 4050 Chaufontaine  
Tel. +32 (0)4 361 56 30 - Email: info@thermesetcoteaux.be

Bronnen (franstalig):  
*Le Val de L'Ambève - M. La Garde*  
*Le Val de L'Ourthe - M. La Garde*  
*L'Ardenne Mystérieuse - Louis Banneux*  
*Légendes et contes: L'Ourthe-Ambève - René Henoumont*  
*Le meunier de Quarreux - Frédéric Kiesel (Edition Racine)*  
*Contes et légendes du Pays d'Ourthe-Ambève - Georges Laport (Noir Dessin Production)*

### MAISON DU TOURISME OURTHE-VESDRE-AMBLEVE



**Antenne d'Aywaille**  
Route de Louveigné, 3  
B-4920 Remouchamps  
Tél. +32 (0)4 384 35 44

**Antenne de Chaufontaine**  
Avenue des Thermes, 78B  
B-4050 Chaufontaine  
Tél. +32 (0)4 361 56 30

info@ovaturisme.be  
www.ovaturisme.be  
tourismeOVA

N° dépôt légal D/2012/5162/1 - Editeur responsable: Groupement Régional Economique des Vallées de l'Ourthe et de l'Ambève asbl GREOA (Jacques Lilien), Place de Chézy, 1, 4920 Harzé (A.J.Lg). Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme de Wallonie et de la Province de Liège (FTPL) - Graphisme : GREOA - www.greoa.be - Fonds européen agricole pour le développement rural: "l'Europe investit dans les zones rurales."

Comblain is rijk aan natuurreservaten en op de monumentenlijst geklasseerde plaatsen (de 'Roches Noires', de 'Tartines', enz.). Ontdek ook het geologische wandelpad, de grot van de Afgroond 'Abîme' en het vleermuizen centrum...

**Place Leblanc 1, 4170 COMBLAIN-AU-PONT.**  
Tel. +32 (0)4 369 26 44 - [tourisme@decouvertes.be](mailto:tourisme@decouvertes.be)  
[www.decouvertes.be](http://www.decouvertes.be) - [www.comblain-tourisme.be](http://www.comblain-tourisme.be)

**Comblain - 6km - Anthisnes**

### 8 De misdaad van Tolumont (Anthisnes)

**De hoeve van Tolumont was het decor van een hatelijke misdaad.**



In 1758 was er een rijke boer, Godefroid de Tolumont. Hij trouwde met een jonge trotse en arrogante vrouw. Uit dit huwelijk kwamen geen kinderen, maar Godefroid nam een nichtje onder zijn hoede: Virginie, aan wie hij veel aandacht schonk. Na verloop van tijd kwamen ook haar moeder en de broer op de boerderij wonen. Deze laatste zaaiden terreur in het dorp en zowel Virginie als Godefroid werden de klos. Ontdaan keerde Godefroid terug naar zijn oude meester, de Heer van Anthisnes. Maar hij beloofde aan Virginie een schat. Dit gesprek werd gehoord door de boerin, welke met een medeplichtige Godefroid vermoorde. Helaas werd Virginie vlakbij het lijk van het slachtoffer gezien en werd verdacht. Ze onderging de « vraag ». Dit bestond uit een houten spijker in haar benen slaan. Na veel lijden stelde ze voor dat haar tante wel eens de schuldige kon zijn. De enquête werd voortgezet en de boerin en medeplichtige gaven al snel toe. Ze werden veroordeeld en gewurgd. Bij Virginie werden twee benen geamputeerd en ze overleed niet lang daarna.  
**Begin Uw tocht richting Tolumont bij de Avouerie. Hier kunt U het bier- en jenevermuseum ontdekken en een plaatselijk biertje drinken in de geweldige kelders van het kasteel.**

**Rue de l'Abbaye 19, 4160 Anthisnes**  
Tel. +32 (0)4 383 63 90  
[www.avouerie.be](http://www.avouerie.be) - [www.anthisnes.be](http://www.anthisnes.be)

**Anthisnes - neem de vallei richting Pouleur - 15km - Tilff**

### 9 De hond van de Sint Annakapel (Tilff)

**Vele kappelletjes en religieuze kruizen zijn getuigen van misdaden en andere drama's die de Ourthevallei kent.**



Vroeger was de omgeving van de Sint Annagrotten één van akeligste gebieden van de Ourthevallei. De legende vertelt dat men vaak een grote zwarte hond zag met vuurspugende ogen. Om het kwaad te verdrijven, werd er in het begin van de 17e eeuw een kleine kapel opgericht. Ondanks de aanwezigheid van de kapel vond er op de avond van 3 maart 1777 een tragedie plaats. Niet ver van deze plek werd de Herberg "Ponton d'Ourthe" gerund door moeder Riguel en haar nicht Thérèse. Hun gasten zijn voornamelijk schippers en kooplui. De avond van 3 maart zijn er twee kooplui die op hun neef wachten. Hij zal rond 21u00 aankomen in de herberg. In bijzijn van de kooplui, haar nicht en haar verloofde Antoine, spreekt weduwe Riguel haar ongerustheid uit over een eventuele ontmoeting met de zwarte hond voor de Sint Annarots. Dan verlaat Antoine plotseling vervoegd de herberg. Als Thérèse haar ongeloof uitsprekt, biedt één van de kooplui haar een mooie lap zijde, als zij alleen naar de kapel zal durven gaan. De weddenschap wordt gesloten en Thérèse gaat. Niet ver van de kapel ontdekt Thérèse een donkere vlek die op een grote hond lijkt.

### 6 De dominee van Xhignesse (Hamoir)

GPS : 50.4362892 - 5.5439604

**Deze kerk dateert uit de 11e eeuw en is gebouwd in Romeanse stijl. Hij was getuige van een zware tragedie.**



Op een zondag in 1778, terwijl hij de kerkdienst voorbereidde, ontdekte de dominee van Xhignesse dat er een heiligdom uit

de kerk gestolen was. Tijdens de dienst liet hij zich het volgende ontvallen: "De wolven moeten ook slimme vossen zijn". Tussen de kerkgangers zaten ook de drie gebroeders Vos. Veronderstelde de dominee dat zij schuldig waren? Dat was in ieder geval wel wat de broeders geloofden. Ze werden woedend, vooral ook omdat ze niet alleen maar vrienden onder de andere kerkgangers hadden. Toen de dominee dit hoorde, ging hij naar ze toe en zei dat hij ze helemaal niet verdacht. De broers deden net alsof ze de uitleg van de dominee accepteerden. Maar de broeders Vos geloofden hem niet. Ze bereidden een perfecte misdaad voor en gooiden de arme dominee bewusteloos in de tumultueuze rivier de Amblève. Een getuige, die eerst bang was voor de gevolgen heeft uiteindelijk toch durven praten. Het lichaam van de dominee werd gevonden. Tijdens de rechtszaak werden de drie broeders Vos schuldig bevonden. Ze werden uiteindelijk opgehangen, nadat hun lichaam eerst met uit het vuur verhitte ijzeren klemmen bewerkt werd.

**Xhignesse - 4180 Hamoir**  
Tel. +32 (0)86 38 94 43

### De Ourthevallei

Nadat de Lienne en de Amblève gevolgd werden, wordt nu de Ourthe belicht. Op deze rivier vond vroeger scheepvaart plaats en was een belangrijke toegangsweg voor de industriële ontwikkeling van de streek (steengroeven).



**Hamoir - 8,5km - Comblain-au-Pont**

### 7 De Elf van de Mooie Rots (Comblain-au-Pont)

GPS : 50.4824 - 5.5877

**De Mooie Rots (Belle Roche) in Comblain kent een opmerkelijke natuurlijke schoonheid, maar wordt ook betoverd door een elf...**



«La Belle Roche » wordt bewoond door een elf. Deze elf heeft de eeuwige jeugd. Als het mooi weer is, komt ze één keer per jaar tevoorschijn in de nacht van 1 mei. Ze gaat dan in de Amblève zwemmen in een lange witte jurk. Men zegt dat de dochter van een Landheer welke het kasteel bezat bovenop de Mooie Rots, in de Amblève zou zijn verdronken. Het is in elk geval zeker dat zij de schat bewaard voor een jongeman van één en twintig jaar die haar jurk aan zal raken tijdens één van haar verschijningen. Eén voorwaarde echter om dichtbij te komen: de jongeman moet zeer mooi zijn!